

Reseberättelse från Riga resan 11 - 13 sept. 2013

Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja's frihamns terminal för att med båten Romantica ta oss till Riga t.o.r.

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

På "havet" var det inte en krusning vare sig till Riga såväl som på tillbaka resan till Stockholm.

Torsdag den 12 sept. efter att ha inmundigat båtens frukost, gick vi så iland i strålande solsken och härlig värme kl. 11.00 för att uppsöka den på oss väntande guiden (som för övrigt talade mycket bra svenska, samt var mycket kunnig) och efter en liten stunds väntan kom så minibussen för att ta oss på en liten Riga rundtur på ca $\frac{3}{4}$ timme (bussens ljudanläggning var väl inte av bästa modellen vilket gjorde att = de som hade hörsel problem pratade på att de inte hörde, så att de som inte hade det problemet, inte hörde så mycket vad guiden berättade) men det togs igen senare när vi fick uppleva och se allt det vackra på närmare håll vid rundvandringen som skedde till fots med guiden. Promenaden skedde i ett lugnt tempo så att alla hann med (kryckor, käppar och rollator). Vi fortsatte sedan runt på egen hand också.

Vi såg många vackra jugend byggnader, guiden berättade, bl annat att i de stora lägenheterna om tre till fyra rum som fanns i de flesta husen bodde tidigare ryssarna men numera bor det lettiska familjer där. Det kan bo tre, fyra familjer i en lägenhet de delar på ett kök och de delar även på en toalett (så det behövs nog schema över vem som skall nyttja vad och när.) Bilarna i Lettland leasas av bankerna och ägs mycket sällan av befolkningen.

S:t Peters kyrkan med tuppen på tornet, som byggts om flera gånger, bl a på grund av dess höga höjd sker blixtnedslag i tornet. Vid varje ombyggnad slängs glas på kyrkan för att det ej ska ske blixtnedslag igen, glaskrosset ligger sedan kvar och tas ej bort.

Lettlands Radio med skotthålen i fasaden från frigörelsen.

Svenskporten porten som fick sitt namn från den tid då Sverige regerade över Lettland. År 1621 gick Gustav 11 Adolf in i staden genom denna port som idag är allt som återstår av Rigas ringmur.

Frihetsmonumentet det 42 meter höga monumentet kallas även Milda och restes år 1935 statyn föreställer en 9 meter hög kvinna som håller tre stjärnor i sina händer. Stjärnorna symboliserar de tre kulturella regionerna Kurzeme, Vidzeme och Latgale.

Ockupationsmuseet museet inrättades år 1993 för att bevara minnet av den 51-åriga ockupationen av Sovjetunionen och Nazityskland.

Det så kallade **katthuset i Gamla stan** som har fått sitt namn efter de två svarta kattstatyetterna på taket. Husets ägare blev vid millenieskiftet utesluten ur sällskapet *The Great Guild*. Som en hämnd vände han katterna så att deras rumpor pekade mot sällskapets lokaler tvärsöver gatan. När mannen till slut fick återvända till sällskapet vände han tillbaka katterna.

Svarthuvudenas hus en av alla byggnader som rustats upp i Riga. Så sent som 2001 återuppbyggdes huset efter en tysk bombattack 1941. Idag är huset museum och konserthus.

Alla Bärnstens försäljare, och övriga hantverkare i sina små torgstånd.

Alla vackra innegårdar med praktfulla blomplanteringar, alla små trevliga serveringar både ute och inne gömda på innegårdarna.

Riga och Lettland en stad och land som hos oss väckt ett enormt upptäckare intresse att återvända till. Men den gången sker det med övernattnings/nattningar på hotell. Denna rena, billiga och mycket vackra stad kräver mer än en dag för upptäckt. Kl. 17.30 avgick så båten mot Stockholm.

Väl ombord serverades oss en *á la carte* middag.

På båten under dit/åter resa anordnades bl a musik fråge tävlingar och lotterier några av oss vann fina priser.

Så var ännu en mycket "billig" och trevlig flygplatssenior resa till ända.

Nerskrivet av Siv och Stig Svensson

Några bilder från Rigaresan tagna av Stig Svensson











